

## 8-10 jaar



Gesprek: Waarom werd Naäman boos? Zou het hem uiteindelijk veel uitmaken op welke manier hij genezen wordt?



Spel: Maak levende standbeelden op verschillende momenten in het verhaal:  
- Naäman bij de koning van Israël  
- Naäman en de boodschapper van Elisa  
- Naäman en de knecht die hem naar de rivier wijst  
- Naäman terug bij Elisa



Creatief: Maak een stripverhaal over dit verhaal.

## 11-12 jaar



Gesprek: Zou het moeilijker zijn om te geloven in een eenvoudige opdracht dan in een moeilijke opdracht? Hoe zou dat dan komen?



Spel: Stel je voor dat Naäman weer thuiskomt in zijn eigen land. Wat zou hij vertellen over wat er gebeurd is? De kinderen bedenken het en spelen het uit.

## Vertelling 8-12 jaar

### Naäman

Het land Aram heeft een sterk en machtig leger. Tegen wie ze ook vechten: ze winnen bijna altijd. De baas van dat leger heet: Naäman. (Dat betekent 'lieverdje', maar dat moet je maar niet te hard zeggen als hij erbij is.)

Naäman is een grote krijgsman. Maar als hij 's avonds voor de spiegel staat, voelt hij zich toch niet zo sterk. Want op het lichaam van Naäman zitten plekken die niet weg gaan. Elke dag kijkt hij bezorgd of ze groter worden. Dan denkt hij aan wat er komen gaat. Zal hij beter worden? Of juist steeds zieker?

In het huis van Naäman woont een meisje uit Israël. Als zij hoort wat er met Naäman aan de hand is, zegt ze: 'Naäman moet naar Israël gaan, naar de profeet Elisa. Misschien kan die hem helpen.'

Naäman gaat het meteen vragen aan de koning van zijn land. Die vindt het goed. 'Hier heb je een brief en geschenken voor de koning van Israël', zegt hij.

Zo gaat Naäman op pad, naar de koning van Israël. Maar als hij daar komt, schrikt de koning. 'Een ziekte?' stamelt hij. 'En u verwacht dat u hier beter kunt worden?'

De koning van Israël denkt aan wat er allemaal mis kan gaan. Straks geneest hij niet, denkt de koning. Dan wordt die Naäman natuurlijk boos, denkt de koning. En dan valt hij mij aan met zijn sterke leger.

Diep bedroefd zit de koning in zijn paleis. Maar dan hoort de profeet Elisa ervan. 'Laat Naäman naar mij komen', zegt Elisa. 'Dan zal hij zien dat er in Israël een profeet van God woont.'

Niet veel later staat Naäman met zijn knecht bij het huis van de profeet Elisa. Ik ben benieuwd, denkt Naäman. De profeet gaat vast bijzondere dingen zeggen. Misschien wrijft hij over de plekken, of ik moet iets heel ingewikkelds doen. Maar dat gebeurt allemaal niet. De profeet Elisa komt niet eens naar buiten! Hij stuurt een boodschapper die zegt: 'Baad u zeven keer in de rivier de Jordaan, dan bent u genezen.'

'Hè?' zegt Naäman ongelovig. 'Zeven keer in de Jordaan? Ja, hallo! Alsof we in ons eigen land geen rivieren hebben! Die zijn trouwens heel wat mooier ook nog. Ik ga echt niet in die prutrivier hoor!' Boos draait hij zich om, om weer terug naar huis te gaan. Maar dan gaat een van zijn knechten achter hem aan. 'Maar heer Naäman', zegt hij, 'heer Lieverdje... Als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, dan had u het toch ook gedaan? Waarom doet u dan niet iets dat zo makkelijk is?'

'Daarom', moppert Naäman. Hij haalt zijn schouders op. 'Oké dan...', zucht hij.

Zo gebeurt het, dat de grote krijgsheer zijn kleren uittrekt en zijn teen in het water steekt. Hij gaat zeven keer kopje onder. En meteen daarna is hij genezen. Zijn huid is zo glad als de huid van een kind.

'Het is een wonder!' roept Naäman blij. Hij gaat meteen terug naar Elisa. 'Nu weet ik echt dat de Heer de enige God is', roept hij blij. 'Hoe kan ik u bedanken? Ik heb zilver bij me en goud, en schitterende nieuwe kleren...'

Maar de profeet Elisa schudt zijn hoofd. 'Je hoeft mij niet te betalen', zegt hij. 'De Heer heeft jou genezen.'

Die dag gaat Naäman terug naar zijn eigen land. Vandaag is zijn leven opnieuw begonnen.

Mattijs Weegenaar

